

Kære mikrospejdere og forældre

Først og fremmest stort velkommen til alle nye mikrospejdere. Vi glæder os til at lære jer at kende og have sjove oplevelser sammen.

Til de 'gamle' mikroer, hvor er det dejligt at vi kan begynde til spejder igen. Vi glæder os til alle de sjove oplevelser vi skal have sammen.

Møderne

Vi mødes hver tirsdag fra 17-18.30.

Vi skal enkelte gange mødes andet sted, så husk at få det noteret ;-)

I løbet af hver gang laver vi:

- Samling,
- Aktiviteter i mindre grupper af 20 minutters varighed og
- Lege (både fri leg og nogle lederne er med til).

Vi forsøger også at lægge en lille spisepause ind med et knækbrød eller andet, så vi ikke bliver alt for trætte.

OPFORDRING: Hvis I forældre en dag opdager, at I har bagt alt for mange pizzasnegle eller pølsehorn, så tager vi gerne imod ;-)

Spejder handler om gode oplevelser med friluftsliv, kammerater og færdigheder. I dette halvår skal vi lærer om sanser, stjerner og mørke, batikfarve, græskar og vi skal også ud at cykle.

Praktisk

Vi er altid ude, så husk passende tøj

Medbring drikkedunk til at slukke tørsten

Tis gerne af hjemmefra, så vi minimere brug af toilettet af hensyn til Corona

Til forældrene

Hvis jeres børn er utrygge ved at starte eller har lyst til at I skal blive lidt, så må I hellere end gerne det.

Også hvis I selv er nysgerrige på hvad vi laver :-)

Når man er på spejdergrunden som forældre forventer vi, at man hjælper alle børn, der har brug for det, så godt som muligt og understøtter de aktiviteter vi sætter i gang, så børnene ikke skal vælge mellem forældre og sjove lege, men kan få begge dele :-)

Om lederne/de voksne til spejder

Vi har sagt farvel til et par af de gamle ledere, men heldigvis er tre nye kommet til, så nu består lederne af disse friske og unge kræfter:

Ida, der er mester i tingfinder og fjoller

Mads, der kan lege ståtrold som en Ninja og elsker børn

Mathilde, der kommer helt fra Slangerup, bare for at lege med os - hver anden uge

Katrine, der er konge i kogekunst, men kun hver anden uge

Stinne, der håber at hun kan holde trit med resten af lederflokket med sine oldnordiske spejdertricks og moderlige overblik.

Vi håber at I lige vil blive 5 minutter og hilse på os, når I aflevere eller henter jeres barn :-)

Vi glæder os til mange gode oplevelser sammen med jeres børn.

Spejderhilsen

Ida, Mads, Katrine, Mathilde og Stinne.

Hvis I har spørgsmål kan I tage fat i os til møderne, skrive til mikl@kongsvend.dk eller ringe til Stinne på 30 11 74 11.